



VOORWOORD

Gebrek aan verbondenheid, polarisatie en processen van uitsluiting behoren tot de kern van de sociaal-maatschappelijke vraag van vandaag. De Protestantse Diaconie Amsterdam hanteert het vertrouwde credo: 'omzien naar elkaar, en laten zien dat je er niet alleen voor staat'. Dit streven naar inclusie raakt aan het hart van het hart van het evangelie, en vraagt om een eigen diaconale praktijk; 'van zorgen voor, via zorgen dat, naar leven met'. Deze praktijk wordt gezocht en geoefend in het diaconaal opbouwwerk.

Uitsluiting is van alle tijden en heeft in onze samenleving een eigen karakter. Het belang van inclusie kan rekenen op een groot draagvlak in onze samenleving: ieder mens moet mee kunnen doen. Helaas wordt de zelfredzaamheid van mensen in kwetsbare posities nogal eens overschat. Veel mensen begrijpen de complexe regelingen van de participatiesamenleving niet. Niet iedereen heeft het vermogen om aan de steeds complexer wordende samenleving mee te doen. In het diaconale werk zien we dagelijks voorbeelden van uitsluiting als gevolg van armoede, werkloosheid, slechte gezondheid en gebrek aan onderwijs.

In dit jaarverslag lezen we hoe opbouwwerkers van de Diaconie in samenwerking met kerken, leefgemeenschappen, buurtgenoten en maatschappelijk partners bouwen aan nieuwe netwerken in Amsterdamse wijken en buurten. Diaconaal opbouwwerkers richten zich daarbij niet zo zeer op zelfredzaamheid, maar op samenredzaamheid. Het gaat om het onderhouden van relaties met mensen in sociaal kwetsbare posities, op het ondersteunen van hun onderlinge contacten en het stimuleren van relaties met anderen. Kortweg is het uitgangspunt dat mensen meer tot hun recht komen als zij samen met anderen bezig kunnen zijn met hun ideeën en verlangens, en zowel mooie als moeilijke ervaringen kunnen delen. De diverse activiteiten binnen het opbouwwerk - van buurtmaaltijden, luistergroepen, spreekuren tot taalles - dragen bij aan dit doel. Ook door het gezamenlijk organiseren van evenementen en het ondersteunen van bewonersinitiatieven en onderlinge burenhulp. De opbouwwerkers creëren plekken waar mensen gastvrij ontvangen worden, waar de bereidheid is om ruimte te maken voor 'anders zijn'.

*Dirk van den Hoven, programmamanager
Protestantse Diaconie Amsterdam*



JAARVERSLAG
**DIACONAAL
OPBOUWWERK**

2020