

Straatpastoraat Amersfoort Jaarverslag 2018

Stichting Straatpastoraat Amersfoort
Zuidsingel 5
3811 HA Amersfoort
Straatpastor: Drs. Bernadette van Dijk
bernadette@straatpastor.nl

Website: www.straatpastor.nl

De Stichting Straatpastoraat Amersfoort (SSA) is opgericht in 2007. De Stichting heeft ten doel : het oprichten en instandhouder van straatpastoraat in (de regio) Amersfoort ten behoeve van dak- en thuislozen, alsmede ten behoeve van mensen die in een crisis verkeren en daarom een beroep doen op opvang. De Stichting verricht haar werkzaamheden vanuit een christelijke levensovertuiging ,maar staat open voor iedere gezindte of levensovertuiging en respecteert ieders religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Bernadette van Dijk is sinds 2008 als straatpastor in dienst bij de Stichting.

De contactenkring van het Straatpastoraat bestaat uit mensen in de verschillende vormen van opvang: verslavingszorg, dagbesteding, mensen die we buiten zien op bankjes en andere plekken, mensen die inmiddels begeleid of zelfstandig wonen én mensen van wie we het niet weten. Veel van hen spreken we individueel, maar zeker in de opvang en op hangplekken voeren we ook ‘tafelgesprekken’, prikken we een stukje mee met de klussers, of doen een potje poolbiljart mee om de kennismaking of het gesprek mogelijk te maken. We bezoeken met mensen de kapel van de Xaveriuskerk, zoeken samen naar een passende kerk, bezoeken ook mensen in het ziekenhuis en de gevangenis.

Pastorale cijfers en gegevens

We onderhielden vorig jaar contact met ongeveer 200 mensen , waarvan 23 vrouwen, allen tussen 18 en 72 jaar. De grootste groep kennen we van in en om de dag-en nachtopvang van Kwintes, een vrij vaste groep in hostel Hirundo van het Leger des Heils en het zorgcentrum van Jellinek. Andere mensen kennen we van de Straatadvokaten van Motiva, het klussenbureau van Amfors, inloophuis DAC of letterlijk van de straat. Buiten de hulpverlening, zijn vooral het Eemplein, bibliotheek, bankjes, station, park Randenbroek, rond het Stadhuis en enkele supermarkten de belangrijkste ontmoetingsplekken.

Ureninvestering

Straatpastor Bernadette van Dijk is in dienst voor 28 uren per week; in 2019 willen we een extra pastor voor 8 uur aannemen. Els en Ingrid werken vrijwillig mee; zij zetten zich gezamenlijk ruim 13 uur in. De tijdsverdeling van de straatpastor is 70% op straat,

20% interne zaken (team, voorbereiding bijeenkomsten, bestuursoverleg, deskundigheidsbevordering, website) en 10% contacten met het externe netwerk.

Nieuwe ontwikkelingen

In 2018 groeide het aantal mensen in de eerste opvang nog steeds. Het zorgcentrum van Jellinek (voor drinkende mensen) werd overgenomen door Roads, onder dezelfde zorgkoepel. De bedoeling is om ons gaandeweg meer te gaan richten op activering van mensen. Het Klussenbureau (Carefors) viel onder de grote Amfors Groep, maar kwam samen met de straatadvokaten organisatorisch onder Indebuurt033. Voor de meeste mensen maakt dit geen verschil. De cliëntenraad van de dag- en nachtopvang roerde zich, vaak in samenwerking met de straatadvokaten.

2018 was een jaar waarin we meer dan anders kritische geluiden te horen kregen over de dag- en nachtopvang. Dat heeft verschillende oorzaken, weten we: misschien loopt niet alles ideaal, maar het geluid klinkt ook duidelijker vanuit de cliëntenraad. We proberen het in beeld te krijgen, ook letten we op de stemming en de sfeer in de opvang. En: we lopen met mensen op als ze te kampen hebben met een gebrek aan aansluiting, als ze gefrustreerd raken, als ze het niet meer weten. We nuanceren en bemoedigen maar verbazen ons soms ook over wat mensen overkomt. We proberen gesprekspartner te blijven voor iedereen.

Er klinken geluiden dat er een nieuw bemoeizorgteam van verschillende hulpverlenende instellingen komt: Jellinek, GGZ Centraal, Kwinten, GGD, wie weet nog meer. We houden de vinger aan de pols maar op enige afstand. Ons beroepsgeheim is onze kracht en soms ook een hobbel. We zijn niet de eerste partij om structurele samenwerking mee aan te gaan. Pastoraat of geestelijke verzorging is welkom in de instellingen, maar aan de beleidstafels zit het straatpastoraat niet.

De straatpastor en de twee vrijwilligers bezochten iets meer mensen die weer *zelfstandig* wonen, in hun nieuwe huisje. Hoewel het voor velen te lang duurt voordat het zover is, gingen er best wat mensen weer naar een eigen plek. Spannend! Zelfstandig gaan wonen is voor veel straatmensen een enorm overgangsmoment. Ineens mag je weer zelf bepalen wie er bij je binnen komt – tot in de slaapkamer! – wanneer en wat je eet, of je binnen of buiten bent... In een opvang met veel mensen gelden nu eenmaal regels. En er is weer post die op de mat valt, je bent ineens alleen. We zegenen, zijn te gast, zoeken met mensen naar verbindingen om hen heen en mogelijkheden om je thuis te gaan voelen.

Zin op Maandag

Onze bijeenkomsten met soep en een activiteit beleefden het tweede jaar. De soep liep en loopt goed (!) , maar daarna vertrekken mensen vaak ook weer. We bezochten Archief Eemland met drie straatmensen, voor een gesprek over het vijfde gebod bleven er twee. Omdat we met Zin op Maandag het vormen van gemeenschap als doel hebben en de activiteit eerder een middel is dan een doel, hebben we besloten om een lange adem te hebben. Dus we zetten dit in 2019 gewoon nog voort.

Verhalen

Een jong stel kwam in de opvang terecht. Zwanger, verschillende kinderen op diverse plekken, wanhopig op zoek naar onderdak. Het duurt altijd te lang als je onder druk staat. De relatie stond op springen. Zouden de hormonen ook nog een rol spelen, of was het nu het karakterverschil dat niet meer te houden is? We praten, proberen ons te richten op wat nu eerst komt en wat daarna belangrijk is. En dan komt er onderdak, eindelijk. Daar gaan ze.....

Via de verslavingszorg kwam de pastor weer in contact met iemand van wie er geen nummer en geen adres was. Beiden dankbaar. Het is balanceren: voorheen zat de schaamte over zijn drankverslaving heel erg hoog. We zetten hem niet voor het blok maar hebben het toch

over: terugkijken, je leven overzien, een beladen periode, daar nu uit komen en wat geeft nu zin en betekenis? Ben je er eerlijk over, ook over dat wat eigenlijk nog niet lukt?

X werd uitgedaagd om zijn eigen conclusies te trekken. Hij glijdt in een spiraal naar beneden. Hij ziet het, schaamt zich, het schuldgevoel naar zijn kinderen verlamt hem, hij pakt maar weer een biertje. Moet er nu eerst iets te doen zijn op een dag, of zonder dat eerst afkicken, of toch eerst woonruimte? Wat is voor jou de meest haalbare stap? De pastor laat hem de langere verhalen in zijn leven vertellen. Het geeft overzicht en confronteert. Hij krijgt van mij een zegen, telkens weer. En een schop onder zijn...

In eigen hand

C zou zelfstandig gaan wonen. De begeleider vond dat ze dat ook wel weer kon. De pastores hebben zo hun twijfels in hoeverre ze vorm gaat geven aan haar leven, of de dingen haar een beetje gaan overkomen. Er zijn nog een paar maatjes uit de opvang die voor haar zorgen. Die haar helpen met keuzes in de supermarkt, die dingen in huis voor haar doen.

Gisteren mocht de pastor een huis zegenen. Na jarenlang in allerlei vormen van begeleiding, wordt deze man een stukje zelfstandiger. Hij is er thuis, zegt hij! dat vieren we. De soezen hoeft hij niet, of toch, die kan hij wel aan mw zus en zo geven. Met wijwater en een tak buxus (bijna de laatste die niet opgegeten is door een beestje met veel honger....) van de Franciscus Xaveriuskerk, gingen we samen het huis rond, vragend om vrede, goede nachtrust, gezondheid, gastvrijheid en ontmoeting, zuiverheid, naar gelang de ruimte. Maar de pastor was nog wat vergeten, want deze man nam de tak en het water over en voegde er aan toe: dat hij er lekker kon koken en dat er geen brand zou komen die hij niet kon blussen. Amen!

Verloren

We verloren dit jaar Mary, Joop, Martin en Tom. Mary is herdacht met een lach, met weemoed en met boosheid om hoe het gelopen is. Ze was in detentie toen ze ziek werd. Niemand in de stad (of toch iemand achteraf wel...?) was op de hoogte van haar ziekte. Ze overleed in het penitentiair ziekenhuis. Omdat haar wortels en haar toekomstdromen in Ierland lagen, is haar as overgebracht naar haar familie daar. Daar waren we dankbaar voor. Maar wat hadden we graag haar bezocht en gesteund in haar laatste weken!

Ook leidde de straatpastor de begrafenisdienst van Tom Straub. Natuurlijk benoemde zij de moeite, het verdriet, maar liefdevol. En er was dankbaarheid voor vriendschap, voor wat er wel was. Het was een bescheiden bijeenkomst op begraafplaats Rusthof met familie, vrienden, mensen die voor Tom gezorgd hebben van het Leger des Heils en Inforza. Nadat Tom op zijn plek achtergelaten was konden we nog verhalen uitwisselen, compleet met koffie, thee, stoelen enzovoort, in een prachtige hoek op Rusthof! Zo werd het een warm afscheid.

Straatpraat

"Ik wil respect!"

"Hier krijg je stopverfhersens"

"Ik ben een VADER...! Dat wil ik zijn voor mijn kinderen!"

"Die is uitgeschreven hier"

"Leven moeilijk, moeilijk..."

"Weer geschorst"

"Ik heb pijn, allejezus wat heb ik pijn"

Voor hen en voor velen, een beetje licht in deze dagen

Organisatie

Het bestuur bestaat uit: Els Végh, Arriën Kruyt, Popko Muthert, Gerard Raven , Jan Houben en Rienk Rietveld . We hebben vorig jaar afscheid genomen van Hans van Gerven , met grote dank voor zijn inzet in het bestuur. De fondswervingscommissie bestaat uit: Paul van Eck, Bas Verhey en Leo Koffeman.

Financiën

De inkomsten waren in 2018 €64.547, waarvan 66 % van de kerken in de regio, 27% van fondsen, 7% van donateurs. De uitgaven waren iets minder: €51.330, waarvan 92% personeelskosten, 5% veldwerk en organisatie, 3% communicatie. Als gevolg van hogerdan-verwachte inkomsten werd het jaar 2018 afgesloten met een batig saldo van € 9.998. Dit saldo werd aan het vermogen toegevoegd. Voor een ontvangen legaat ad ruim € 16.000 wordt een bijzondere bestemming uitgewerkt. De volledige jaarrekening is in te zien op www.straatpastor.nl.

Het Straatpastoraat ontvangt geen structurele subsidie, het werk is alleen mogelijk dankzij steun van de kerken in Amersfoort en omgeving, steun van particuliere gevers en projectbijdragen van fondsen.

Doet u ook mee? NL 34TRIO 0338 6719 19 is ons rekeningnummer. Hartelijk dank voor uw gift. Uw bijdrage is aftrekbaar voor de belastingen, omdat het Straatpastoraat een ANBI-instelling is. Een legaat is natuurlijk ook altijd welkom.