

Inloophuis De Wissel

Jaarverslag over 2019

VOORAF

2019 werd een jaar met vele activiteiten in De Wissel. Vaak gebeurde dit in samenwerking met inloophuis De Weerklink. Natuurlijk is het 'gewone' inloopwerk altijd het meest belangrijke. Daarnaast organiseert De Wissel een aantal 'speciale activiteiten'. Dit jaarverslag geeft een beeld van een afwisselend, actief jaar 2019.

ALGEMEEN

Bestuur

Het Algemeen bestuur van De Wissel bestond 31 december uit de volgende leden: Paul van Mansum (voorzitter), Lidwien Meijer (secretaris), Ton Durenkamp (penningmeester), Wineke van der Haagen, Herman Noordegraaf, Fredy Stokker en Guus Ruijl. Het bestuur vergadert ongeveer elke zes weken. De coördinator van de vrijwilligers en een van de coördinatoren van de exposities nemen ook deel aan de bestuursvergaderingen.

Bezoekers

Drie middagen in de week is De Wissel open, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Daarnaast op dezelfde tijd op zondagmiddag. Het aantal bezoekers is in 2019 iets toegenomen. Gemiddeld komen er twintig mensen per middag, ook wel mensen uit Rotterdam of Vlaardingen. Op vrijdagmiddag, als er markt is, is het altijd het drukst.

De bezoekers leren elkaar kennen en leven met elkaar mee. Hoewel een kast vol spelletjes aanwezig is, wordt daar maar spaarzaam gebruik van gemaakt.

De verkoop van curiosa 'lokt' ook mensen naar binnen. Zo leren ze De Wissel kennen. De etalage wordt zorgvuldig ingericht en regelmatig herzien.

Vrijwilligers

De Wissel heeft een enthousiaste groep van ongeveer 35 vrijwilligers. De meesten zijn gastvrouw en gastheer. Anderen koken bijvoorbeeld nu en dan soep of zorgen voor de expositie.

Op de laatste vrijdagmiddag van de maand is er een vrijwilligersborrel. Vóór de kerst is er een Kerstlunch en de vrijwilligers ontvangen dan een cadeautje.

Dit jaar blijkt weer dat je afhankelijk bent van vrijwilligers. Het maandelijks wisseldiner is gestopt omdat de kok Wim de Wolff ermee ophield. Ook De Taalwissel bestaat niet meer. Deze activiteit had toch te weinig draagvlak.

Zes vrijwilligers hebben ons in 2019 verlaten. Gelukkig zijn er ook vier nieuwe vrijwilligers voor in de plaats gekomen. Nieuw in de kring zijn Ria Klootwijk, Loes Meijer, Ria van den Oever en Wim Engelen. Daarnaast kwam Fredy Stokker het bestuur versterken (vertegenwoordiger van de Protestantse Gemeente Schiedam, 'de Grote Kerk'). Zij is ook als gastvrouw actief.

Yvonne Jongepier nam dit jaar afscheid als secretaris, een functie die ze sinds 2002 bekleedde. Lidwien Meijer, nu en dan al actief voor De Wissel, volgde haar op.

Het gebouw

Begin februari is de etalageruit vervangen door dubbelglas en zijn de kleine glas-in-loodraampjes voorzien van isolerende beglazing. Daarna is het logo van De Wissel er opnieuw op geschilderd. We zijn de Schiedamse Stichting voormalig Nederlands Hervormd Rusthuis dankbaar dat zij dit voor ons mogelijk hebben gemaakt.



Eigenaar van het gebouw

De Stichting De Jeugdhaven, eigenaar van de benedenverdieping van het pand, hief zichzelf op en droeg daarbij deze verdieping in eigendom over aan De Wissel. Tevens schold zij de aflossingsvrije leningen kwijt.

Publiciteit

Er verscheen dit jaar een algemene folder. Met kort informatie over De Wissel, openingstijden en allerlei contactgegevens.

Voor eenmalige activiteiten (zoals Zin op Zondag en de Open Dag) werden flyers gemaakt en verspreid.

De Sirenedienst op de eerste maandag van de maand en de maandelijkse soepgroep worden in kerkbladen aangekondigd en in het Stadsblad. Ook worden mensen attent gemaakt op de wisselende exposities.

De Weerklank en De Wissel hebben samen een website.



Financiën

De verkoop van curiosa blijft een belangrijke vorm van inkomsten voor de stichting.

We zijn dankbaar voor de bijdragen uit de kerken, zowel als jaarlijkse donaties als in de vorm van een overgemaakte collecte-opbrengst.

De maaltijden worden goddeels kostenneutraal verzorgd, dankzij het scherp inkopen van de vrijwilligers en de koks!

Grotere projecten zijn niet mogelijk zonder extra hulp van welzijnsfondsen. Dankbaar noemen we het Fonds Schiedam-Vlaardingen en de Stichting vm. Hervormd Rusthuis.

Voor het project Levensboeken kregen we subsidie van de Gemeente Schiedam, waardoor we de vrijwilligers een goede training konden aanbieden.

De Wissel heeft zich bij de Schiedamse recyclewinkel (IRADO) aangemeld als 'goed doel', zie ook www.afvalthechallenge.nl.

De penningmeester zorgt ieder kwartaal voor een actueel rekeningoverzicht.

Naast dit inhoudelijk jaarverslag verschijnt ook een financieel jaarverslag (jaarrekening) over 2019. Dit is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

De Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam staat bij de belastingdienst onder nummer 85.87.164 ingeschreven als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aan De Wissel (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar zijn. Sedert 2014 voldoen we aan de verzwaarde eisen, die aan ANBI-instellingen worden gesteld. Deze betreffen met name transparantie over besteding en samenstelling van het vermogen, samenstelling van het bestuur en inzage in beleidsvoornemens.

DIVERSE ACTIVITEITEN

Films

Nu en dan wordt er een speelfilm in De Wissel vertoond, in samenwerking met De Weerklank of een andere verwante organisatie.

- Op donderdag 21 februari was er de film: *Das Leben der Anderen*, met rond de twaalf bezoekers. Uitsluitend intimi.
- Op 21 maart werd de film *Le Havre* getoond, in samenwerking met de Grote kerk. Om 18.00 uur was daar een maaltijd met aansluitend de film.
- Op zondag 14 april was er de film *Rafael* in het goed gevulde Wennekerpand, in samenwerking met Stichting Meredia. De film ging over de vluchtelingenproblematiek, met name op het eiland Lampedusa. Giri Rikkers en Yasmine Verschuren, al jaren actief voor vluchtelingen, vertelden aansluitend over hun vrijwilligerswerk op Lesbos.
- Op 19 september was er de filmvertoning van *The Kings' speech*. Het filmgesprek kwam goed op gang aan de grote tafel. De projectie is bioscoopwaardig. Helaas was er maar één 'buitenstaander'.

Exposities. Iedere twee maanden is er een nieuwe expositie. Dieke Rietkerk en Jenny van de Berg coördineren deze exposities.

- In februari opende de expositie van Ton Delfos, een Vlaardingse fotograaf, die ons prachtige foto's toonde over IJsland. De opening werd druk bezocht en ook daarna kwamen veel gasten deze tentoonstelling bekijken.
- Op zondag 7 april was de opening van de expositie met schilderijen van Koert Ros, waarbij Irma gedichten had gemaakt. Ook deze expo trok veel bekijks.
- Vanaf 4 juni exposeerden Freerk Gerkema en Dieke Rietkerk in De Wissel met 'Portretten van mens en dier'. Dieke is ook één van de coördinatoren van de Wisselexposities en Freerk was vaak te gast in De Wissel.
- Op 2 augustus was de opening van de expositie van de Schiedamse kunstenares Pien Senders-Westerveld. Zij exposeerde met schilderijen en bijzondere herinneringskastjes.
- Begin oktober opende de expositie van Liz Vollemans met foto's van veel verschillende plekken in Rotterdam. Jenny van de Berg zorgde voor een kwis: raad de plek. Dat maakt de tongen los en zo werden de foto's nog beter bekeken.
- Vrijdag 6 december was de opening van de nieuwe tentoonstelling, waar de resultaten getoond werden van de schilderclub, een activiteit van de stichting Meredia, waarin verschillende culturen en talen samenkomen.

Sirenediensten. De eerste maandag van de maand is er, aansluitend aan de sirene van 12 uur, een korte gebedsdienst voor vrede. Er wordt gezongen, gebeden. Tekenen van hoop en vrees worden gedeeld. Het groepje deelnemers (gemiddeld vijf personen) is wel heel kwetsbaar. Als er niet méér belangstelling is, zullen we deze activiteit beëindigen in 2020.

Soepgroep. Maandelijks koken vrijwilligers soep in de keukenruimte. Er wordt volop bijgepraat rond de tafel. Ook is er altijd een stukje bezinning met mooie teksten, een gesprek rond stellingen of vragen.

In december namen we afscheid van Tineke Bastiaanse die heel wat jaren de soepgroep heeft gecoördineerd. Loes Meijer volgde haar op.

Handwerkgroep Het Schaap. Elke woensdagmiddag komen de deelnemers van Handwerkgroep Het Schaap onder leiding van Kitty Wigmans bij elkaar aan de tafel in de keuken. Met als doel om gezellig samen iets te creëren voor ander. Er is ook ruimte om te werken aan een persoonlijk project. Met zes reguliere deelnemers en vier deelnemers die incidenteel aanschuiven, is er in 2019, gewerkt aan het project: dekens samenstellen uit gebreide of gehaakte proeflapjes. De dekens zijn aangeboden aan Stichting Pintilie, die hulp biedt aan armen in Roemenië. Voor actie Schoenendoos zijn er koordtassen gemaakt.

Activiteit Week van het Geluk. In oktober was er in Schiedam de 'Week van het Geluk', die inhaakt op de 'Week van de Eenzaamheid'. De Wissel organiseerde een bijeenkomst op zondagmiddag 6 oktober. Het werd een korte lezing over geluk en een gesprek rond een aantal stellingen. Het was gunstig om te kunnen 'meeliften' met de publiciteit van de activiteiten van Schiedam-centrum en West. Het gesprek liep geanimeerd in de keukenruimte en combineerde goed met de gewone openingsuren op zondagmiddag.

Activiteiten Dertigjarig bestaan

De Wissel bestond dertig jaar in 2019. Dit gaf aanleiding tot enkele speciale activiteiten.

- Een Open dag op 25 juni. Het was een zeer warme dag. We konden een terrasje maken voor de deur. Helaas kwamen er maar twee 'nieuwe mensen' kijken, ondanks de flyers die huis-aan-huis in de buurt zijn rondgedeeld en een berichtje in het stadsblad.
- Vrijwilligersuitje-plus. Op 24 september trokken we met de Wisselvrijwilligers naar Amersfoort voor een vrijwilligersdag. Vanwege het jubileum wat verder weg dan normaal. We waren welkom in het Diaconaal Aandachtscentrum (Dac) aan de Zuidsingel. In 2020 komt er misschien een tegenbezoek van dit Aandachtcentrum, dat qua ruimte en activiteiten wel vergelijkbaar is met De Wissel.



Boottochtje tijdens vrijwilligersuitje

Zomerterrassen De tweede editie van het Zomerterras, in samenwerking met het Wijkondersteuningsteam (WOT- Centrum/West) en Dock, vanaf 4 juli op vier donderdagen. Elke middag werd een organisatie uitgenodigd voor nadere kennismaking, zoals ROG Plus (o.a. scootmobielen), de wijkagent en het Servicepunt Vrijwilligers. De spullen voor het terras konden in de achterraimte van De Wissel staan. Wegens de uitzonderlijke hitte op enkele van deze donderdagen (het terras is ook op een zonnige plek) is het helaas niet altijd doorgegaan.

VERHUUR AAN DERDEN

Naast de gewone openingsmiddagen komt vijf dagdelen in de week een groep inburgeraars taallessen volgen in De Wissel. Dit gaat uit van Vluchtelingenwerk Rijnmond. Ook de Grote of St. Janskerk deed een beroep op De Wissel. Wegens verbouwing van de ontmoetingsruimte (de Voorhof) in de kerk, was de wekelijkse maaltijd een tijdlang in De Wissel.

Het 'Steunpunt vrijwilligers' heeft een keer vergaderd in De Wissel. Het steunpunt vergadert op allerlei plekken, om tegelijk die plekken te verkennen.

SAMEN MET DE WEERKLANK

Bijeenkomst over De Islam. Op 24 oktober was er in De Wissel een avond over de Islam. Onder leiding van islamoloog Ton van Erp. Het werd een boeiende avond met veertien deelnemers. De inbreng van een lid van de Mili Gürus-moskee was met name zeer waardevol.

Zin op zondag. In het najaar waren er twee activiteiten onder de noemer: Zin op Zondag. De zondagmiddag is nogal eens een taaie, lange middag. In navolging van ontmoetingscentrum De Windwijzer in Vlaardingen namen de besturen van De Wissel en De Weerklank het initiatief om een paar themabijeenkomsten te organiseren op zondagmiddag. Beide bijeenkomsten waren in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk.

- Op zondagmiddag 10 november was het thema: Maria. Het idee kwam voort uit een notitie van de Landelijke Raad van Kerken over Maria. Wat betekent ze voor ons? Allerlei mensen werden hierover de weken voorafgaand aan de bijeenkomst ondervraagd, rooms-katholieken en protestanten. Uiteindelijk was er een bijeenkomst met ruim dertig aanwezigen. Met lezing, gesprek en zang van enkele Marialiederen. Interessant was het verschil in beleving van de persoon Maria tussen katholieken en protestanten.
- Op 8 december was er een *Kerst-sing-along*. Iedereen werd uitgenodigd zijn of haar favoriete kerstlied mee te komen zingen. Met ruim tachtig deelnemers was dit opnieuw een geslaagde activiteit. De reacties na afloop bij het glaasje glühwein waren zeer positief.

Project levensboeken. De Wissel en De Weerklank hebben in 2018 het initiatief genomen voor het project Levensboeken. Dit werd een succes. Twaalf vrijwilligers hebben bij twaalf ouderen hun levensverhaal opgetekend en verwerkt tot een levensboek. De projectleiders

namens de besturen waren Riekje Sinnecker en Marcelle Jansen. Samen met hen, wethouder Patricia van Aaken en alle betrokkenen ronden we op 13 februari het project af in de Hagazaal van het Stadskantoor. Het werd een drukbezochte bijeenkomst. Er werden vijf boeken gepresenteerd. De wethouder was onder de indruk. In een ongedwongen sfeer interviewde zij een aantal ouderen van wie het levensverhaal was opgetekend.

Er wordt nagedacht over voortgang van dit project. Wissel en Weerklank zullen hieraan niet meer deelnemen. We streven wel naar een activiteit die meer ontmoeting brengt in de groep. Mogelijkheid: met een groep ouderen aan de slag over hun leven (methode van Rob van Herwaarden, toegepast in de Windwijzer in Vlaardingen).



Symposium in 2020. In verband met het dertigjarig bestaan van De Wissel, en het 25-jarig bestaan van De Weerklank komt er in 2020 een symposium. Allerlei welzijnsorganisaties in Schiedam worden hierbij uitgenodigd. De voorbereiding is in volle gang.

EN VERDER...

Contact met Netwerk DAK

Bestuursleden Ton Durenkamp en Lidwien Meijer waren op 7 mei in Woerden, bij een regiobijeenkomst van Netwerk DAK. Inloophuis Het Weeshuis werd bezocht, een mooie, actieve plek. Er is een drukbezochte inloop, een kledingwinkel en een koffiebranderij. Honderd vrijwilligers zijn er actief. Trefwoorden: 'lef en vertrouwen'. Het Weeshuis werkt nauw samen met het Leger des Heils.

Winnaar Geuzenpenning op bezoek



Op vrijdag 15 maart, kwam padre Alejandro Solalinde Guerra, een pastor uit Mexico, de winnaar van de Geuzenpenning die jaarlijks in Vlaardingen wordt uitgereikt, naar De Wissel. Hij had veel contact met de dan aanwezige gasten en voerde een gesprek met bestuursleden. Met hem kwamen ook andere belangrijke gasten mee, zoals wethouder Duncan Ruseler.

's Avonds vertegenwoordigden Lidwien Meijer en Paul van Mansum De Wissel op een regionale ontmoeting met Padre Alejandro in de Lucaskerk in Vlaardingen.

