

Huisregels van Inloophuis De Parasol

Aan onze bezoekers,

Wij heten u van harte welkom in 'De Parasol'.

De Parasol is er voor iedereen die zin heeft om naar binnen te lopen.

In De Parasol is er ruimte voor:

- een goed gesprek
- een krant of tijdschrift lezen
- even tot jezelf komen
- een spelletje spelen
- of.....

De laatste zondag van de maand serveren wij een warme maaltijd.

Opgave hiervoor is noodzakelijk. De kosten bedragen € 2.50

Om de sfeer goed te houden hebben wij enige richtlijnen:

- Samen zijn wij verantwoordelijk voor de goede sfeer in huis.
- Iedereen mag hier verwachten dat hij/zij met respect wordt benaderd.
- Koffie en thee zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de kosten is van harte welkom! Jus d'orange, appelsap of frisdrank is tegen kostprijs (€ 0.35 per glas) verkrijgbaar.
- De Leemkuul is een openbaar gebouw en daarom is roken hier niet toegestaan.
- De Parasol is geopend op:
 - woensdag: 10.00 – 12.00 uur
 - vrijdag: 10.00 – 12.00 uur
 - zondag: 14.00 – 17.00 uur